

Sen orda yoksun

Türkçe - English

Siyah beyaz bir adamdı
Hayalimdeki resim
Kadehimi fırlattım yüzüne
Kızgınım hiç gelmeyeşine
Bilmeyeşine, hissetmeyeşine

**He was a man in black and white
My dream picture
I aimed my glass at his face
I m angry that he never came
Never knew, never felt**

Sen orda yoksun
Çağırduğımda
Susuzluğumda, açlığımda
Sen orda yoksun

**You are not there
When I shout
In my thirst, in my hunger
You are nor there**

Koşsam, sarılısam
Tutunsam yoksun
Ruhumun kara boşluğunda
Sen orda yoksun

**If I run, if I hug
If I hold on you are not
In the dark emptiness of my soul
You are not there**

Ne anlamsız, ne tuhaftı
Kendime söylediğim yalanlar
Olmayacak bir rüyaya inandım
Hırçınlığım imkansızlığına
Suskunluğuna, uzaklığına

**They were neither meaningless nor weird
The lies that I told to myself
I believed in a dream that wouldn't be
My bad temper at the impossibility
At the silence, at the distance**